

Hieronder een **fragment**
uit het boek

**“Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens –
Huis van Zuivering”**

ISBN 978-90-75849-33-2

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

**Alcyone en het vijfde principe
Alcyone in het vijfde huis**

(...) Wat betreft zijn gevoel voor *verantwoordelijkheid* in de groep of het gezin waarbinnen hij leeft, zou men hem kunnen vergelijken met *de Korenhalm*, die sterk rechtop zijn halmen vormt, waarbinnen de graanvruchtjes dan elk hun plaatsje kunnen innemen om te groeien. Hijzelf groeit strak omhoog, met in zijn oksels diegenen waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt. En hij meent dit ook : niet de ander is helemaal verantwoordelijk voor diens eigen bestaan, *Hij draagt dit ten dele in zijn plaats !* Deze mens dient te beseffen dat hij slechts verantwoordelijk is voor zijn hoogst-eigen inhoud, en dat anderen geen deel uitmaken van zijn inhoud. *Hij zal zijn eigen vruchtbaarheid, zijn rijkdom ontdekken in het loslaten van de anderen, in het zichzelf een keer durven beleven helemaal los van de anderen.*

(...)