

Hieronder een **fragment**
uit het boek

**“Bevrijdende Astrologie –
Oersymboliek van de Zon in de tekens van de Dierenriem”**

ISBN 978-90-75849-17-2

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

Uit het Labyrint bevrijd

De Stier

De ijdele Totempaal geveld,
de oude goden van geld en bezit,
van primitieve dominantie,
van eisen, weerbarstig blijven hangen,
Omgezet in dankbare ontvouwing van zijn
grootse talenten.

Als Reus, in aardse kracht, het trekpaard,

de sterke nek gebogen nu,
om luisterend te aanhoren :
'Wat vraagt... het Leven van me ?', niet langer :
'Wat moet ik hebben en houden ?'
Verdwenen nu de
traagheid van dat koppige hoofd,
hersenklieren werken nog slechts in functie van wat 'Zijn' voorstelt,
'willen hebben' overboord gegooid.

(...)