

Hieronder een **fragment** uit
het boek

“Als de Dieren spreken konden”

ISBN 978-90-75849-36-3 (harde kaft) of ISBN 978-90-75849-37-0 (slappe kaft)

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

Ezel



*“Noem je mij koppig ?
Heb ik dan geen gelijk om
alleen naar mijzelf te luisteren,
naar mijn zielsstem,
mijn intuïtie... ?*

*Jij kan toch niet voelen en weten
wat best is voor me : IK weet dit het best.
Daarom volg ik ook mijn weg en niet
deze van een ander. Doe je mee ? O.K. !*

*Laat ons als twee vrienden elk onszelf zijn :
jij mag jezelf zijn, heel anders dan ik,
maar ik ben en blijf mezelf!”*

1

Uit het addendum bij ‘Als de Dieren spreken konden’ © 2003 C. Beerlandt en Beerlandt Publications bvba

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ezel staat eigenlijk voor Groot Vermaak ! Hij vindt het leuk om zichzelf te amuseren, zichzelf te zijn, zich uit te leven in alle glorie en zich te wentelen in de lucht van het leven. Vraag hem niet hoe laat het is : het kan hem geen barst schelen. Daarvoor moet je maar bij zijn buurman gaan : de steenmarter ! Hijzelf heeft absoluut geen zin zich met dergelijke nonsens van Tijd en zo bezig te houden. En heeft hij eigenlijk geen gelijk ? “Laat mij spelen, laat me leven, laat me genieten van mijn schommelend buitelen op het levensgras en doe mee, doe zoals ik !”, nodigt hij je uit. “Als je niet mee wil doen, o.k., maar ga dan weg, want eigenlijk stoor je mij een beetje.” Dit is namelijk het terrein van de Vrolijke Olijke Heerlijke dikbuikige Ezels, van diegenen die weten te genieten van het leven, van zij die zich niet storen aan zeurpieten.

“Als het te lang duurt jagen we die zeurkousen toch weg. Kom niet aan met gejammer en geweeklaag. Je hoeft je niet als een slachtoffer voor te doen, want daar loop ik niet in !”, zegt hij. En verder gaat hij met zijn heerlijke rollebollende spel op aarde. Wie met hem meespeelt is zijn vrolijke levensgEzel.