

Hieronder een **fragment**
uit het boek

**“Geloof, Bewustzijn en Liefde –
de Oersterke Zuilen van het Leven”**

ISBN 978-90-75849-28-8

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

**1. Geloven in het Leven, in de Kracht en het
Vermogen van je Ik (je Levende Zelf !)**

(...)

Jij creëert jouw verdere levensweg op basis van geloofskrachtige overtuigingen in het zielsgelukkige besef dat álles goed komt, zelfs al ontmoet je nu en dan een minder aangenaam “signaaltje” op je levenspad. Je weet : het zijn slechts richtingaanwijzers om je te helpen. Jijzelf roept immers alles in je leven op, bewust of onbewust, óók deze “signalen”. Begrijp en ga door !