

Hieronder een **fragment**
uit het boek

“Leven ! -

Filosofische Leidraad tot Leven in Geluk en Gezondheid”

ISBN 978-90-75849-47-9

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

(...)

De enige oplossing is :

LAAT JEZELF NU GEBOREN WORDEN !

Op *Actieve* wijze rechtspringen, weg uit die oersferen, weg uit de passiviteit, weg uit die overtuigings sfeer dat geluk niet bestaat... en voor jezelf kordaat beslissen :

“IK ! IK ! IK ! IK ! IK... ga leven !!

Ik ga mezelf de VREUGDE schenken.

IK kies ervoor om ‘eruit’ te stappen, uit het hol van Niets, en IK kies ervoor om mezelf nu te leren Leven, te laten Leven, naar een steeds Grotere Vreugde toe. Want IK heb maar deze keuze : het Leven of de Dood. Zeg IK neen aan het leven, dan word ik nog dieper ondergedompeld in de sferen van het Niet.”

Het besef van het ‘IK’ ontwaakt nu !

(...)

1

Uit ‘Leven’ © 2009 Christiane Beerlandt en Beerlandt Publications bvba

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.