

Hieronder een **fragment**
uit het boek

**“Het Signalenboek 1 -
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen,
verschijnselen, ziekten... als signalen op je levenspad”**

ISBN 978-90-75849-15-8

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

Bliksem slaat in je huis

(...)

De bliksem maant je aan om bewust “IK” te worden... om je niet langer terug te trekken in een onbewust stadium van jezelf, als een mossel in zijn schelp, die wel binnenhaalt en -zuigt, maar niet op scheppende, vernieuwende, originele wijze deelneemt aan het leven. Een vraag om tot besef te komen van GELUK : geluk om te mogen zijn als godmenselijke “Ik”. Het leven niet langer te zwaar, te negatief te bekijken. Vreugde te beleven aan het JEZELF tot WORDING laten komen... Als het levenswater uit de kruik van de waterman.. : zo laat jij jouw levensenergieën vrij stromen... Geloven in jezelf, in het leven, in het geluk dat jou te wachten staat : en het leven zal jou belonen.

(...)

1

Uit ‘Het Signalenboek 1’ © 1998 Christiane Beerlandt en Beerlandt Publications bvba
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.