

Hieronder een **fragment**  
uit het boek

**“Het Signalenboek 2 -  
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen,  
verschijnselen, ziekten... als signalen op je levenspad”**

ISBN 978-90-75849-22-6

*van*

**Christiane Beerlandt**

*U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.*

\*

## **Jaloezie binnen de relatie**

**Fragment uit het deel ‘oplossing’**

(...)

Van het leven genietend je IK centraal stellen. Stevige rots-menhir met zéér krachtig energie-veld centraal plaatsen ! Geloven in de eigen Volheid. Nooit meer jezelf laten wegtrekken van je eigen kern door een iets of iemand buiten jezelf. De reuze menhir, het centrum in je wezen, straalt krachtig, sterk, onoverwinnelijk ! Andere wezens die willen verleiden en aanzuigen zijn hol en doods ; een echt levend liefde-vol mens zuigt immers niet aan. Deze doodse krachten hebben niet het minste effect op de vibratie van een liefdesrelatie, zo, schenk er geen aandacht aan ; zij zullen tenslotte zichzelf vernietigen. Alleen wanneer je zelf nog in het patroon van ‘willen hebben’, aan je binden, of het naar je toehalen zit, zal je gevoelig zijn voor deze neerhalende vibraties. Kuis het op in jezelf, vernietig deze dodelijke

1

**Uit ‘Het Signalenboek 2’ © 1999 Christiane Beerlandt en Beerlandt Publications bvba**

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

machtskracht, wanneer je in liefde wil leven. Stop eerst en vooral zelf met aan je te binden en 'aantrekkingskracht' uit te oefenen ; blij binnen je eigen grenzen ! Dan zal je ook geen vrees kennen voor slangenwezens buiten jezelf. Laat los en stem je af op het niveau van Liefde. Liefde is onvernietigbaar door het kwade.

(...)