

Vaak wordt de vraag gesteld, hierbij het antwoord

van

Christiane Beerlandt

U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*

Hoe kwamen de teksten tot stand... ?

Vaak wordt mij de vraag gesteld...

en vandaar hierbij het antwoord :

**OP WELKE WIJZE KWAMEN
DE TEKSTEN TOT STAND
IN DE BOEKEN DIE IK SCHREEF ?**

Voor alle teksten heb ik me afgestemd op de frequentie van waarheidsenergie, die men niet kan vatten noch bezitten, ook ik niet, maar waarvoor men zich kan openstellen. De ontvangen gegevens schrijf ik neer in contact staande met mijn hart, mijn diepste innerlijke Bron en dus met de Levens-Bron van alles wat is.

Op geen enkel reeds bestaand boek zijn de teksten gebouwd: alles is vanaf 'nul' opgevraagd teneinde zo zuiver mogelijk alle informatie die op pure waarheidsfrequentie ligt te laten doorstromen, zonder beïnvloeding van buitenaf.

Mijn werkwijze is hiernaar aangepast:

ik schrijf de diverse onderwerpen waarover informatie mag worden verkregen neer op verschillende papiertjes, om ze dan een na een, lukraak en blindelings, uit de stapel te nemen en in mijn handen te houden. Vervolgens schrijf ik in verhoogde concentratie, zonder beroep te doen op hulp van wezens van buitenaf die men gidsen of engelen noemt, zoals men vaak hoort bij auteurs.

Ik stel me in zuivere 'leegte' open voor informatie om die vervolgens in (meestal) snel tempo neer te typen op de pc. Pas op het einde van de tekst kijk ik naar de vraag/het onderwerp welke op het briefje stond (bijvoorbeeld: 'betekenis van de Zwarte Maan in het vierde Huis', of 'betekenis van allergie', of 'symboliek van aardbeien, enz.) om vervolgens de titel boven de geschreven tekst neer te typen.

De objectiviteit van het waarheidsgegeven en de integriteit die wordt aangehouden zijn een feit : vermits Waarheid zélf anders niet zou toestaan dat deze teksten zouden worden neergeschreven, zonder mij als auteur een of ander signaal te geven van 'hou ermee op of jij houdt ook op met te bestaan'. Het is mijn bedoeling diepgaande Informatie naar boven te halen zodat de mens zichzelf beter kan begrijpen, opdat zijn evolutie in de richting van waarachtig eeuwigdurend geluk zou kunnen worden bespoedigd.

